

Het nieuwe seizoen 2023 - 2024

Dit programma wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.

Een prachtig aanbod van 78 diverse evenementen.

U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het volledige overzicht op de volgende pagina's.

Op de website is uitgebreidere informatie beschikbaar.

Graag vóór 12 september digitaal aanmelden.

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.

Op 20 augustus 2023 om 11:00 uur in het Openluchttheater door Mw. Sylvia von Kriegenbergh, Kapt. Joop van Dijk en ds. Davy Hoolwerf **Oecumenische Heideweekviering**

Ook dit jaar staat in Ede de laatste week van augustus geheel in het teken van de Heideweek. En zoals gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook aanwezig.

Op 7 september 2023 om 14:00 uur in de Eusebiuskerk in Arnhem door ir. Peter Koelewijn

Rondleiding Eusebiuskerk

Een rondleiding in de kerkzaal en de kelders van de gerestaureerde Eusebiuskerk in Arnhem. Bij mooi weer maken we ook een rondje om het gebouw.



Op 19 september 2023 om 19:30 uur door Ina ter Avest **Spelen met verhalen**

In verhalen uit godsdienstige tradities klinken soms thema's die ook in eigen levensverhalen voorkomen. We kiezen een van die betekenisvolle en zingevende verhalen en verbinden dat in samenspraak met eigen levensverhalen, waardoor deze een diepere betekenis krijgen.

Op 21 september 2023 om 20:00 uur in De Ontmoetingskerk door ds. Marcel Wielhouwer **Bibliodrama, verhalen in beweging. Spelend luisteren naar Bijbelverhalen.**

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en het bijbelverhaal aan elkaar te spiegelen. We luisteren naar een bijbelgedeelte en zetten het verhaal interactief en spelenderwijs in beweging. We kiezen een rol en door inleving, uitbeelding, dialoog en uitwisseling maken we een verbinding tussen de personen in het verhaal en onze eigen levenservaringen.

Op 24 september 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Ina ter Avest **Fascinerende films: Women Talking**

De vierde speelfilm van Sarah Polley als regisseur draait, zoals de titel al doet vermoeden, om een groep vrouwen die iets te bespreken hebben. In 2010 proberen de vrouwen van een gesloten geloofsgemeenschap de realiteit te verzoenen met hun geloof.

Op 25 september 2023 om 19:30 uur in de Bearixkerk door Piet Poot **Psalmen anders**

Op deze zangavond maken we kennis met nieuwe bewerkingen van psalmen. We zingen uit de bundel 'Psalmen anders', die in augustus 2022 is verschenen.



Op 28 september 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door Jan van 't Hof **Wat zien we, wat laten we zien?**

Portretten van helden en heiligen.

Door de eeuwen heen zijn portretten gemaakt. Op deze avond kijken we naar portretten, inclusief zelfportretten en bidprentjes, en zoeken we overeenkomsten en verschillen. De rol van het portret, waarom werd het gemaakt, komt ook langs.

Op 28 september 2023 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Siet Sijsma **Duurzame kleding**

Vind je duurzaamheid belangrijk voor je kledingkast? Naast een korte introductie op textiel en duurzaamheid, gaan we in gesprek over je eigen beeld hierbij en wat jij nodig hebt om tot meer duurzaam textiel gebruik te komen.



Op 28 september 2023 om 20:00 uur in de Lutherse kerk door ds. Klaas Touwen **Confirmatie en 'belijdenis'**

A.d.h.v. het verhaal over de blinde in Johannes 9 bespreekt liturg Klaas Touwen de tradities van vormsel (katholiek), confirmatie (luthers) en 'belijdenis doen' (19e-eeuwse hervormde uitvinding). Bevestigt de belijder zijn/haar doop? Of wordt de belijder bevestigd en gesterkt?

Op 1 oktober 2023 om 14:30 uur de kick-off in de Beatrixkerk van **Fotoclub Bespreek het Samen** met een introductie door Gert Kamphuis, Marjan Adams en Mariëlle Tempelman Elke maand krijg je een foto-opdracht. Wat fotografeer je dan en waarom? Het hoeft geen perfect plaatje te zijn, het gaat om het onderwerp in beeld. Door dit samen met elkaar te delen daagt uit, verbindt en laat je nadenken over wat je ziet.

Op 4 & 11 oktober 2023 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben Westra **Kerk in een geseculariseerde eeuw**

Op 4 oktober 2023 om 20:00 uur in de Antoniuskerk door em. past werker Hans Lucassen **Heiligen**

Op de dag waarop we de "heilige Franciscus" gedenken, willen wij u uitnodigen voor een excursie naar de geschiedenis, wording en betekenis van "heiligen".

Op 5 oktober 2023 om 19:30 uur door Ina ter Avest **Oude wijn in nieuwe zakken?**

Wil je met pubers in gesprek raken over zingeving en geloven? MirrorMind is een bordspel dat uitnodigt tot gesprek over begrippen zoals rechtvaardigheid, tolerantie en respect, maar ook ten aanzien van pestgedrag, 'slechte' vrienden en moed.

Op 7 oktober 2023 om 14:00 uur door Babette Weel-Engelgeer **Maanwandelingen - Laatste kwartier / herfst**

Elk van de wandelingen in dit vierluik zal in het teken staan van één van de vier fasen van de maancyclus, die ook gekoppeld kunnen worden aan de seizoenen: tijdens de wandeling staan we regelmatig stil voor een oefening, een overdenking of een gesprek.

Op 7 oktober 2023 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt en Arjen Threels

Concert kamerkoor en projectorkest

Het kleinkoor en het projectorkest van Bespreek het Samen geven een dubbel concert.

Op 10 oktober 2023 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. P. van Veldhuizen **God 9.0 – De spirituele groeikansen van het christendom**

De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling tot rijpe volwassenheid. Als het goed is ontwikkelt ons geloof en ons Godsbeeld mee.



Op 12 oktober 2023 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Willem Jan Ausma **Lezing: Wat is waarheid**



Willem Jan Ausma, strafpleiter van het jaar in 2007, heeft het na 25 jaar over een andere boeg gegooid. Hij veranderde van keiharde strafrechtadvocaat in een coach die liever aanstuurt op verzoening en vergeving en beschreef dit in zijn boek 'Wat is Waarheid'

Op 22 oktober 2023 om 19:30 uur in de Antoniuskerk door Jannie van Maldegem

Schrijfworkshop: Luisteren naar je pen

Luisteren naar je pen is eenvoudiger dan je denkt. Jannie van Maldegem begeleidt je: "Om de juiste toon te vinden, alles is goed, je luistert met een open hart, zonder oordeel naar wat er in je opkomt. Dat is het, alles mag er zijn".

Op 22 oktober 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Gert Kamphuis **Fascinerende films: De Man uit Rome**
De sceptische onderzoekspriester Filippo (37) komt in opdracht van het Vaticaan naar een Limburgs grensdorp om een huilend Mariabeeld te onderzoeken.

Op 25 oktober 2023 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Willem Maarten Dekker **De dood van God**
Deze avond staat in het teken van de poëzie van Fernando Pessoa (1888-1935), een Portugees dichter die in Nederland tamelijk populair is. Zijn werk heeft een sterke spirituele trek.

Op 27 oktober 2023 om 20:15 uur in Cultura Ede door Teun Toebe **VerpleegThuis**
Nav het grote succes van zijn boek, VerpleegThuis, waarmee hij op 1 debuteerde in de bestsellerlijst en er ruim 50.000 verkocht in de eerste drie weken, breidt Teun Toebe zijn missie uit naar de theaters van Nederland.



Op 28 oktober 2023 om 10:00 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt

Lieddag met liederen van Huub Oosterhuis

Op deze dag studeren we liederen van Huub Oosterhuis in, die we eind van de middag zingen in een vesper.



Op 28 oktober 2023 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Caroline Oosterveen & Myra van der Jagt.

Vesper met liederen van Huub Oosterhuis

Vesper viering waarin diverse liederen van Huub Oosterhuis worden gezongen.

Op 31 oktober 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door Minke van der Eijk **Essentiële oliën in de Bijbel**

Er komen op veel plekken in de Bijbel oliën voor. Waar worden deze voor gebruikt? Kunnen we deze nu nog steeds inzetten? Hoe kunnen we dit voor ons eigen welzijn gebruiken? Samen gaan we op onderzoek uit.

Vanaf 31 oktober 2023 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt **Bach cantate: BWV 115: Mache dich, mein Geist, bereit**

Het projectkoor en orkest studeren dit jaar de cantate 'Mache dich, mein Geist, bereit' BWV 115 van Bach in. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht.

Op 1 november 2023 om 19:30 uur in de Antoniuskerk door Ben Piepers **Engelen in de kunst**

Ben Piepers houdt een voordracht over Engelen. Engelen spreken tot de verbeelding, lichten iets op van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare.... We bekijken zowel Engelen uit Bijbelse verhalen als modern vormgegeven Engelen.



Op 2 november 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door dr. Lisette Klok **Praat over het klimaat**

Als klimaatonderzoeker zou ik graag samen met de aanwezigen in gesprek willen gaan over het klimaat.

Op 5 november 2023 om 14:15 uur door ds. O. Doorn **Bezoek aan Kamp Amersfoort**

Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een monument en museum ter herdenking aan Kamp Amersfoort in Leusden, een van de concentratiekampen in het door de Duitsers bezette Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 8 november 2023 om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk door ds. Peter Verbaan **Het einde der tijden....**
Het einde der tijden? De klimaatcrisis, de energiecrisis en de Oekraïne crisis - het begrip apocalyptiek in het spoor van Miskotte en Keller.



Op 10 november 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door Kees Posthumus en Henk Glabeek

Voorstelling: Geloof en een hoop zonnepanelen

Verhalenverteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek spelen hun voorstelling 'Geloof en een hoop zonnepanelen'.

Op 13 november 2023 om 19:30 uur in De Open Hof door Elise Lengkeek **Workshop 'ik adem, dus ik ben'**

Er is een enorme behoefte een plek te vinden voor stilte. Elise Lengkeek neemt je mee op ontdekkingsreis waar je die plek eenvoudig kunt vinden. Ervaar zelf hoeveel ruimte Gods adem jou geeft door op een andere manier te leren bidden dan je vertrouwd is.

Op 15 & 22 november 2023 om 20:00 uur in de Taborkerk door Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer **Het onderricht van Mozes en het onderricht van de kerk**

Het onderricht van Mozes en het onderricht van de kerk wordt belicht aan de hand van het werk van Katherine Sonderegger, priester van de Episcopale Kerk.



Op 16 november 2023 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Wim Faas **Lezing: Bach in Weimar**

We nemen een kijkje in het turbulente hofleven van Weimar en we verdiepen ons in de cantate Komm de süsse Todesstunde (BWV 161). Een cantate die past rond Allerzielen en het eind van het kerkelijk jaar.

Op 16 november 2023 om 20:00 uur in De Ontmoetingskerk door ds. Marcel Wielhouwer **Bibliodrama, verhalen in beweging. Spelend luisteren naar Bijbelverhalen.**

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en het bijbelverhaal aan elkaar te spiegelen.

Op 19 november 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Arjen Mol **Fascinerende films: The Father**

The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is.

Op 23 november 2023 om 19:30 uur in De Open Hof door Reijer Jochemsen en Rob Janmaat

Strijd tussen stad en platteland?

Hoe gaan we om met de kloof tussen stad en platteland of landbouw en natuur? Is die er eigenlijk wel? Deze avond een voorbeeld dat landbouw en natuur samen kunnen gaan.



Op 25 november 2023 om 16:30 uur in de Oude Kerk door Projectkoor olv Myra vd Jagt **Vesper Bach cantate BWV 115: Mache dich, mein Geist, bereit**

Het projectkoor en orkest heeft dit jaar de cantate 'Mache dich, mein Geist, bereit' BWV 115 van Bach ingestudeerd. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht. Van harte welkom!

Op 29 november 2023 om 20:00 uur in De Open Hof door



Leo Fijen **Lezing: Van kribbe tot kerststal**
Bij gelegenheid van het feit dat Franciscus van Assisi 800 jaar geleden de eerste levende kerststal maakte, heeft Leo een boek gemaakt

Op 3 december 2023 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door Projectkoor olv Myra vd Jagt **Vesper Bach cantate BWV 115: 'Mache dich, mein Geist, bereit'**

Het projectkoor en orkest heeft dit jaar de cantate 'Mache dich, mein Geist, bereit' BWV 115 van Bach ingestudeerd. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht. Van harte welkom!

Op 17 december 2023 om 14:00 uur in Cultura Ede door Gert Kamphuis **Fascinerende film: Till**

Till is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mamie Till Mobley's langdurige zoektocht naar gerechtigheid voor haar veertienjarige zoon, Emmett Till, die in 1955 op brute wijze gelyncht werd tijdens een familiebezoek in Mississippi.

Op 17 december 2023 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer & ds. Agnès Gilles **Festival of Lessons and Carols**

Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer zingt carols, ook samen met ons.

Op 8 januari 2024 om 17:00 uur bij Meet-inn Ede door Janet Mol, Bea Hugo, Jeny Davelaar **Workshop Bijbels koken**



Samen koken en samen proeven hoe goed de bijbel smaakt. We maken een vijfgangenmenu uit het kookboek van Han Wilmink, 's lands bekendste kookdominee.

Vanaf 9 januari 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt **Projectkoor: Mendelssohn en Brahms**

Dit jaar studeren we voor een Paasconcert in plaats van een Passieconcert. We voeren de hele cantate 'Wie der Hirsch schreit' van Mendelssohn uit en een stuk van het Requiem van Brahms.

Op 10 & 17 januari 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Rainer Wahl **Hartmut Rosa: Resonantie en Onbeschikbaarheid**

Met deze begrippen én zijn nadenken over onze moderne tijd vol versnelling heeft Rosa (*1965) de laatste jaren naam gemaakt als breed gewaardeerde socioloog. Hij wordt wel eens 'de goeroe van de onthaasting' genoemd.

Op 13 januari 2024 om 14:00 uur door Babette Weel-Engelgeer **Maanwandelingen - Donkere maan – winter.** uit het vierluik de 2e wandeling (zie 7 oktober)

Vanaf 16 januari 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door Willy van Leeuwen **Autobiografisch schrijven.**

Al schrijvend je levensloop op een creatieve manier onderzoeken, dat is autobiografisch schrijven. Elk leven is een verhaal waard. Wat je beleefde, hoe je handelde, verantwoording nam; het raakt aan zingeving. Vanuit het verleden, in de richting van de toekomst. (6 avonden)

Op 18 januari 2024 om 19:30 uur bij de Vrijeschool Ede door Aline van Willigen **Workshop Schilderen nat in nat**
Kennismaking met deze 'oude' schildertechniek.

Makkelijk om in te stappen, dit slaagt altijd en je zult jezelf verbazen. Je schildert met natte verf op nat papier, laag over laag, nat in nat. Je laat je gevoel op z'n vrije loop en verbind je met de kleur van de verf.

Op 19 januari 2024 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Kirsten Benschop

Theatervoorstelling: Adempauze

Achterdocht, wanhoop, woede en uiteindelijk: geweld. Vera probeert de gebeurtenissen te ontrafelen die hieraan vooraf gingen en hebben geleid tot de situatie waarvan zij nu het slachtoffer is. Waren er geheimen? Wat is waar? Wie kan zij vertrouwen?

Op 22 januari 2024 om 19:30 uur in de Antoniuskerk door Jelle van der Schuit

Over de samenhang van mens en muziek

Muziek treft de mens in zijn gevoel en geeft ook energie of rust. Hoe hangen de basiselementen van muziek en hoe hangen zij samen met de mens? Met muziekvoorbeelden wordt aandacht besteed aan melodie, harmonie, maat, ritme en hun heilzame inwerking op de mens.

Op 24 januari 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Wouter Klouwen **Bijbels ABC**

In het seizoen 2022-2023 hebben we in een leerhuisavond een begin gemaakt met het boek "Bijbels ABC" van de theoloog en predikant dr. K.H. Miskotte (1894-1976). Het was een begin dat vroeg om een vervolg.

Op 25 januari 2024 om 20:00 uur in De Ontmoetingskerk door ds. Marcel Wielhouwer **Bibliodrama, verhalen in beweging. Splend luisteren naar Bijbelverhalen.**

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en het bijbelverhaal aan elkaar te spiegelen.

Op 3 februari 2024 om 08:30 uur in het Sysseltse bos door Arjen Stellingwerf **Winterwandeling**

In deze winterwandeling lopen we een route van +/- 5 kilometer Tijdens de wandeling sta je stil bij verschillende stadia in de navolging van Jezus, naar de analogie van stadia die een boom in de herfst/winter doorgaat.

Op 4 februari 2024 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnick **Meditatie op muziek**

Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om zo de muziek op ons in te laten werken.

Op 7 februari 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door prof. dr. Manuela Kalski **over het werk en leven van Karen Armstrong.**

Dr. Manuela Kalsky is op 1 februari 2023 begonnen als bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties. Deze nieuwe bijzondere leerstoel bekleedt zij aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.



Op 8 & 22 februari 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles **Biblioloog - een interactieve toegang tot Bijbelverhalen**

In het wit tussen de regels van een Bijbelverhaal gaat soms een hele wereld schuil. Wat moet er bijvoorbeeld door de moeder van Mozes zijn heengegaan toen ze haar kindje in een biezenmandje op de Nijl zette? In een biblioloog proberen we die wereld op het op het spoor te komen, zodat de Bijbelverhalen nog meer gaan leven.



Op 14 & 21 februari 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben Westra **De kerk in de eerste eeuwen: evangelie versus filosofie** onder voorbehoud

Op 15 februari & 14 maart 2024 om 20:00 uur in de Lutherse kerk door ds. Lieke van Zanden en Hendrie van Manen

Rabbijn Ouaknin en de Tien Geboden

De rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin (1957) staat bekend om zijn even joodse als universele kijk op de Tien Geboden. De theologen Hendrie van Maanen en ds. Lieke van Zanden over de man die zich 'Godzijdank een atheïstische rabbijn' noemt.

Op 15 februari 2024 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Arjen Mol **Geweldloze communicatie**
In deze workshop geweldloze communicatie richten we ons op ontwapenend en doeltreffend communiceren.

Op 28 februari 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Aad van Tilburg **Gedichten van Bonhoeffer**
"Samen Bonhoeffer lezen"

We lezen een tekst van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en spreken er met elkaar over.

Vanaf 5 maart 2024 om 15:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Jan Peter Prenger



Rouw en verlies

Gedurende drie middagen praten we met elkaar over de impact die het verlies of het gemis op je heeft en delen onze verhalen.

Op 6 maart 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Agnes Pels **Boekbespreking 'Koester je hart' van M. v/d Vegt**
Koester je hart is een handzaam boekje met 40 aanwijzingen voor het creëren van meer rust in jouw dagelijks leven. Het is belangrijk om meer stilte en rustmomenten te creëren waar je woont en werkt. In ons vaak roerige leven komt rust niet vanzelf.

Op 6 maart 2024 om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk door ds. Peter Verbaan **Oorlog en Vrede**
Oorlog en Vrede. Kerkelijk denken over pacifisme en/of een rechtvaardige oorlog. In het spoor van Augustinus en Karl Barth.



Op 7 maart 2024 om 20:00 uur in de Oranjekerk Lunteren door ds. Caroline Oosterveen **'Om leven dat doorgaat' liederen en gedichten van Huub Oosterhuis**

Wie loopt niet met een door de op eerste paasdag overleden dichter en theoloog geschreven lied in zijn hart? En wat kun je heerlijk verwijlen bij zinnen die er woord voor woord toe doen. - een avond met en over zijn werk! -

Op 13 maart 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Renée van Riessen **Emmanuel Levinas**
De filosofie van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) gaat niet uit van het denkende ik, maar cirkelt om het geheim van de relatie met de ander.

Op 16 maart 2024 om 14:00 uur door Babette Weel-Engelgeer **Maanwandelingen - Eerste kwartier / lente.**
Dit is uit het vierluik de 3e wandeling (zie 7 oktober).

Op 20 & 27 maart 2024 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Rainer Wahl **Golgotha van Frank Martin**
Golgotha van Frank Martin (1890-1974): luisteren, mediteren, uitwisselen.

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur in De Ontmoetingskerk door ds. Marcel Wielhouwer **Bibliodrama, verhalen in beweging. Spelend luisteren naar Bijbelverhalen.**
Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en het bijbelverhaal aan elkaar te spiegelen.

Vanaf 3 april 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Agnes Pels en Anneke Otten **workshop Intuïtieve Ontwikkeling**

In deze 3-delige workshop Intuïtieve Ontwikkeling maken we op een positieve, zachte en vriendelijke manier kennis met jouw authentieke zelf.



Op 7 april 2024 om 17:00 en 19:30 uur in de Beatrixkerk door Projectkoor en orkest olv Myra van der Jagt en Arjen Threels **Paasconcert: Mendelssohn en Brahms**

Dit jaar een Paasconcert in plaats van een Passieconcert. We voeren de hele cantate 'Wie der Hirsch schreit' van Mendelssohn uit en een stuk van het Requiem van Brahms.

Op 13 april 2024 om 09:00 uur door Arjen Threels **Bezoek aan de Binnenveldse Hooilanden**

De Binnenveldse Hooilanden is een uniek natuurgebied even ten zuiden van Ede. Uniek door de mooie natuur en ook uniek door de manier waarop het is ontstaan. Boeren, burgers en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk de grond aangekocht.



Op 13 april 2024 om 10:00 uur in de Lutherse kerk door Anke van Manen, Bea de Boer, Martijn ten Ham en Helena Nieminen **Beelden in christelijke kerken**

Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zien we hoe wezenlijk beelden zijn in de kerk. Met een grote rol voor iconen.

Van 24 t/m 26 mei 2024 door Arjen Threels, Wouter Helmich, Mariëtte Tempelman & ds. Agnès Gilles

Kloosterweekend bij de Franciscanen/Clarissen

Wie gaat er mee met een retraite weekend naar de Franciscanen en Clarissen in Megen om je te bezinnen.

Op 25 mei 2024 om 14:00 uur door Babette Weel-Engelgeer **Maanwandelingen – Volle maan / zomer.**
Dit is uit het vierluik de 4e wandeling (zie 7 oktober).

Op 2 juni 2024 om 18:45 uur vanaf de Schaapskooi door Truus van Otterloo en Jetty van den Berg **Stiltewandeling**

We lopen samen zonder te spreken, om zo alle aandacht te richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in onszelf.

Van 7-14 juli 2024 door ds. Jan Peter Prenger en Ineke Bogaart **Jongerenreis naar Taizé**

Bij Taizé (Frankrijk) ligt een bijzonder oecumenisch klooster. Jongeren uit de hele wereld komen hier om een week mee te doen met de vieringen en activiteiten van de Taizégemeenschap. Ga je mee?

